

Leer

Vraag

Ontmoet

Lees

Doe



# Cultuurmenu Woordkunst

2023-2024  
Lesmateriaal

[www.bibliotheekaltena.nl](http://www.bibliotheekaltena.nl)

# Ik schilder je in woorden



Dit ben ik.

Mijn naam is Inge van Wijgerden.

Ik ben een schrijfkunstenaar.

Ik hou heel veel van schrijven.

Verhalen en gedichten.

Maar ik vind het ook leuk om deze woorden te verbinden met beelden. Zoals tekeningen, schilderijen of zelfgemaakte stempels.

Binnenkort kom ik bij jullie in de klas!  
Ik geef dan de workshop **Ik schilder je in woorden**. We gaan dan een beeldgedicht maken.

# Ik schilder je in woorden



De naam voor de workshop heb ik geleend van de titel van dit boek. Ik schilder je in woorden van Hans Hagen. Hans Hagen is een dichter/schrijver. Ik vind de titel heel mooi.

## Vraag 1

Wat denk jij dat de titel van dit boek betekent?



# Beeldgedichten



Beelden zijn plaatjes.  
Dit kunnen foto's zijn  
of schilderijen of  
beeldhouwwerken.

Gedichten zijn  
woorden.

Beeld + gedicht =  
beeldgedichten.

Dus een beeld met  
daarbij woorden.



# Abstract of concreet?

Abstract betekent dat het beeld **niet** duidelijk is  
Concreet betekent dat het beeld **wel** duidelijk is



Vraag 2

Kun je aan het schilderij  
zien dat er `eb' geschilderd  
is?

Wat vind jij?

# Ik schilder je in woorden

## Super leuke schrijfoefening 1

**Stap 1.** Kies een kleur uit die jij mooi vindt  
*Ik kies even voor de kleur geel als voorbeeld*

**Stap 2.** Schrijf nu 10x een zin op die met deze kleur begint.  
Niet lang over nadenken. Alles is goed. Je hebt 5 minuten. Het hoeft niet af te zijn.

Voorbeeld:

1. Geel is een zonnebloem
2. Geel is mijn lievelingskleur
3. Geel is zonnig
4. Geel is een kuiken
5. Geel is een narcis
6. Geel is het hart van elke bloem
7. Geel is de muur in de wachtkamer bij de tandarts
8. Geel is een vlek in mijn trui
9. Geel is kanariepiet
10. Geel is vuur

**Stap 3.** Durf jij je mooiste zin met de rest van de klas te delen?

# Ik schilder je in woorden

## Een nog leukere schrijfoefening 2

**Stap 1.** Zorg dat je 3 kleine blaadjes hebt (zoals een post-it blaadje)

**Stap 2.** Schrijf op elk blaadje 1 woord. Het mag van alles zijn.

Zoals: groen, pannenkoeken, vakantie, mama, kuikens, school, etc.

**Stap 3.** Geef 1 blaadje (met 1 woord) aan je buurman/vrouw.

Je krijgt dus ook weer een blaadje met een woord terug.

**Stap 4.** Maak met de 3 woorden die je voor je hebt liggen een korte tekst van 4 of 5 zinnen. Het hoeft niet te rijmen, maar mag wel als je dat leuk vindt.

Voorbeeld

(mijn woorden zijn: groen, vakantie, lichtblauw)

Het gras is groener  
als ik op vakantie ben  
Ook de lucht is dan mooier  
Een fellere lichtblauw  
De zomer is waar ik van hou!

**Stap 5.** Durf jij voor te lezen wat je hebt geschreven?



# Ik schilder je in woorden



Elk jaar met 5 mei draag ik gedichten voor in de regio. Gedichten over oorlog en vrijheid. Want op 5 mei vieren wij bevrijdingsdag in Nederland.

Hier zie je mij staan met mijn twee zoons. Inmiddels zijn ze 12 en bijna 11. En heb ik inmiddels ook nog twee dochters van 2 en 1 jaar.

Ik heb van deze foto ook een filmpje, die zal ik meesturen.

**Tot binnenkort!**  
**Ik kijk ernaar uit om bij in jullie klas te komen.**